

Ψήφισμα της 02/10/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης με το οποίο εκφράζει την αντίθεσή του στην εγκύκλιο του ΟΑΕΔ, σχετικά με την στέριση της κάρτας ανεργίας στους πρόσφυγες, τους αιτούντες πολιτικό άσυλο και τους άστεγους

Το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 7 του Ν. 3852/10 και βάσει των διατάξεων των άρθρων 65,67,69 του Ν. 3852/10, προχώρησε στην έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:

Στην με αρ. πρωτοκόλλου 51777/13.7.2017 εγκύκλιο του ΟΑΕΔ που κοινοποιήθηκε μεταξύ άλλων και στο Δήμο Θεσσαλονίκης και αφορά τους άστεγους και τους αιτούντες πολιτικό άσυλο αναφέρεται ότι “οι πρόσφυγες, οι αιτούντες πολιτικό άσυλο, όπως και οι άστεγοι δεν δύνανται να εγγραφούν ως άνεργοι στο μητρώο του Οργανισμού.”

Ο λόγος που επικαλείται είναι ότι στα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται “β) Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας κατατεθειμένου στην αρμόδια ΔΟΥ.” και ούτε οι αιτούντες πολιτικό άσυλο, αλλά ούτε και οι άστεγοι διαθέτουν κάποιο από αυτά.

Με την αυστηρή και γραμματική ερμηνεία του νόμου καταλήγουμε σε συμπεράσματα που ξεπερνούν κάθε λογική. Διότι με την εγγραφή στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ο άνεργος, είτε άστεγος είναι, είτε πρόσφυγας, προσπαθεί να βρει εργασία, ενώ είναι γνωστό ότι πλέον οι διαγωνισμοί του δημοσίου, ιδίως αυτοί της κοινωφελούς εργασίας, έχουν ως προαπαιτούμενο την κατοχή κάρτας ανεργίας. Ο στόχος είναι και πρέπει να παραμείνει η ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία με την ανεύρεση, μεταξύ άλλων, και εργασίας.

Για αυτό ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προσέλαβε -και εργάζονται ήδη εδώ και έξι μήνες- στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Αστέγων 2 Εργασιακούς Συμβούλους, οι οποίοι εξυπηρετούν τους ευπαθείς κοινωνικά συμπολίτες μας στο να καταρτίσουν βιογραφικά, συνομιλώντας με υποψήφιους εργοδότες, φορείς και βοηθώντας, με αρκετές επιτυχίες, τους άστεγους –Ελληνικής και προσφυγικής καταγωγής- να υποβάλλουν δικαιολογητικά για εργασία ακόμη και στο δημόσιο.

Με την ερμηνεία που επιχειρεί ο ΟΑΕΔ ακυρώνεται ουσιαστικά και αμετάκλητα η συστηματική προσπάθεια που καταβάλλει ο Δήμος Θεσσαλονίκης να δώσει λύση στο πρόβλημα των άστεγων συμπολιτών μας και στην ομαλή ένταξη των προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και επαγγελματική ζωή της πόλης μας.

Η τεχνικά και νομικά εφικτή λύση είναι να δεχθεί ο ΟΑΕΔ, αντί για αποδεικτικό κατοικίας, την βεβαίωση αστεγίας από την οικεία δομή του Δήμου Θεσσαλονίκης, δεχόμενος ότι το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Αστέγων και το Υπνωτήριο Αστέγων αποτελούν την προσωρινή διαμονή τους, που εξυπηρετεί η έννοια της κατοικίας για την έκδοση κάρτας ανεργίας.