

Το προτεινόμενο θέμα διάλεξης της 15ης Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη είναι:

" Γιορτές των Χριστουγέννων"  
Ημέρες Αγάπης και οικογενειακών συγκρούσεων

Τα Χριστούγεννα ανασύρουν μνήμες των παιδικών μας χρόνων.  
Κάθε άνθρωπος ξεχειλίζει από ανάγκη για αγάπη και τρυφερότητα.  
Σκέφτεται την ζωή του, τα παιδικά του χρόνια, τη Γέννηση του Χριστού, τη γέννηση του παιδιού του, του εγγονού, τη δική του.  
Παιδιά και γονείς, παππούδες και γιαγιάδες επιθυμούν τη γλυκιά στιγμή μιας αγκαλιάς, την προσμονή ενός λόγου αγάπης.  
Επιθυμούν να ξεχάσουν εντάσεις, φωνές, συγκρούσεις ή να μην επαναληφθούν.

Ότι δεν αντιμετωπίζεται, όμως, επαναλαμβάνεται και παρουσιάζεται ανά πάσα στιγμή.

Μία απώλεια, ένα παράπονο, μοναξιά, θλίψη, μία έλλειψη, μία απόρριψη, ένας θυμός.

Μία σιωπηλή και εκρηκτική συναισθηματική έκφραση αναμένεται στις γιορτές των Χριστουγέννων.

Ένα μικρό, έστω, άγγιγμα ψυχής, μέσα από ένα λόγο κατανόησης, δίνει ανάσα, χαρά, διέξοδο στις κρυφές συγκρούσεις.

Αυτό θα προσπαθήσω να δώσω στην διάλεξη αυτή, ερμηνεία ψυχικών καταστάσεων, κατανόηση και αγάπη για όλους.

Στην διάλεξη της 15ης Δεκεμβρίου, θα αναλυθούν ψυχαναλυτικά:

Η παιδική ηλικία, μια γενεαλογική αλυσίδα καθοριστικών καταγραφών.

Η ασυνείδητη επίπτωσή της στην προσωπική ζωή του ενήλικα.

Η επανάληψη ταυτώσεων καταστάσεων με την πατρική οικογένεια.

Η σύγκρουση αδελφών και η θέση των γονέων.

Οι συνεχείς συγκρούσεις χωρισμένων και η επίπτωση στην ψυχή των παιδιών.

Ένταση και θλίψη γονέων και παιδιών λόγω εγκατάλειψης ή πένθους.

Η μοναξιά και η αναζήτηση αγάπης παιδιών και γονέων.

Η Αγάπη, ένα δώρο ψυχής, το πιο επιθυμητό και πολύτιμο για όλους.

Παρουσίαση κλινικών περιστατικών

Ερωτήσεις στο τέλος της διάλεξης

Με εκτίμηση,

Αναστασία Πιμπιλίδου,  
Κλινική Ψυχολόγος -Ψυχαναλύτρια  
παιδιών, εφήβων και ενηλίκων